

Help, wij zoeken bar/keuken vrijwilligers.

Vaak krijgen wij te horen dat we zo'n gezellige motorclub zijn, en dat de prijzen in de kantine/keuken nog betaalbaar zijn. Dit komt natuurlijk omdat we een leuke groep vrijwilliger hebben en gemoedelijkheid hoog in het vaandel hebben staan en zo met deze vrijwilligers de prijzen nog kunnen drukken .



Alleen is de druk op deze groep hoog...

Misschien moeten we dan toch over gaan naar betaalde krachten, dan zullen de prijzen omhoog moeten, willen we dat? Nee toch!

Maar hoe komt het dan , dat we moeite hebben om nieuwe mensen te vinden? Als argument krijgen we vaak te horen: te druk, geen tijd. Maar is dat echt zo? Zelf hebben we ook een baan en kinderen en hobby's. Waar een wil is, is een weg. Zou je echt geen tijd vrij kunnen maken ergens?

Je moet natuurlijk wel tegen een beetje ouwehoeren/dom lullen kunnen, 1 en 1 kunnen optellen en 1 of 2 rechter of linker handjes hebben!

Doe eens gek en wat goeds en gezelligs en meld je aan...

Namens de kantine commissie **H.A.M.C** [in Sint Isidorushoeve]

Sheila Kerkemeijer [heraldensheila.1@kpnmail.com]

H.A.M.C.

**Niet te
verwarren met:**

