

In de Picture

September 2005

Bas Vaanholt # 39

Bas Vaanholt 14 jaar oud en een doorzetter.

Kees Oudshoorn (één van onze jeugdtrainers) is een collega van z'n oom en zo had hij al het een en ander over de motorcross gehoord en dit leek hem helemaal het einde.

Hij zat op voetbal en op tennis maar door de verhalen van Kees begon het steeds meer te kriebelen. Hij wou heel graag op motorcross maar moeder vond het maar niets. Als hij oud genoeg was en het geld zelf voor een motor bij elkaar spaarde dan was het goed. Ze had natuurlijk nooit gedacht dat hij dit serieus op zou nemen. Hij nam een folderwijk en zo werkte hij een behoorlijk bedrag bij elkaar. Zijn ouders hebben er geld bijgelegd en zo is meneer mooi bij de motorcross gekomen. Sinds een jaar werkt hij bij Silk-ka (in het magazijn, in de vakanties en na schooltijd).

Ook heeft hij eigen sponsors Silk-ka zijdebloemen & Architectenburo Fons Nijland. Je moet ja wel wat, als je zo jong bent en toch door wilt met motorcross. Met 12 jaar is hij begonnen met motorcrossen, en nog steeds verveeld het hem niet. Hij mag graag sleutelen aan de motor en het rijden vindt hij te gek.

Naast zijn schoolopleiding, hij zit in zijn derde jaar van de Havo (Grundel) werkt hij nog steeds bij Silk-ka en dit kan hij allemaal goed met elkaar combineren en goede cijfers halen.

Zijn doel voor de komende jaar is heel veel leren op de 125 cc en toch iets bereiken in de motorsport.

